



Nieuwsbrief (4)

R.K.-Venray



Parochies **St.-Petrus' Banden** (Grote Kerk) &

Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten (Paterskerk)

www.grotekerkvenray.nl

Eindstraat 6 5801 CR Venray ☎ 0478-550740

[mail](mailto:mail@grotekerkvenray.nl)

www.paterskerkvenray.nl

Leunseweg 5 5802 CE Venray ☎ 0478-580202

[mail](mailto:mail@paterskerkvenray.nl)

Een wel heel bijzondere Nieuwsbrief is het die u nu ontvangt...

Een Nieuwsbrief zonder nieuws, in die zin dat ook de kerken flink geraakt worden door de beperkingen rondom het coronavirus. Tot 1 juni zijn er géén publieke vieringen. Op weekdagen is de Grote Kerk in de ochtend van 8.30 tot 9.30 uur geopend en de Paterskerk 's avonds van 18.00 tot 19.00 uur. Priesters dragen er in beslotenheid een Mis op. Men kan zich zodoende op de gebruikelijke tijdstippen van de H. Missen met de kerk verbonden weten. Ook de viering van Goede Week en Pasen zal in die sfeer moeten plaatsvinden. Gelukkig is Omroep Venray bereid de zondagsmis van 9.30 uur en de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag – telkens om 19.00 uur – rechtstreeks op tv uit te zenden.

EH Communie en Vormsel zijn uitgesteld. Nieuwe data kunnen nog niet gepland worden, zolang onduidelijk blijft wat, wanneer en hoe... Wel zijn uitvaarten mogelijk, zij het in kleine kring van hooguit dertig personen.

Als parochies leven we mee met allen die direct getroffen zijn door de crisis en in het bijzonder met de mensen met veel zorgen. Zeker ook met hen die leed doormaken in eigen kring en met de hulpverleners en allen die ook in de huidige omstandigheden anderen nabij proberen te zijn.



'n Nieuwsbrief...

Velen ontvangen elk kwartaal 'Samen Kerk,' het parochieblad van Venray. Online is het blad [hier](#) te vinden. Daarnaast staat met regelmaat het een en ander in met name [Peel & Maas](#). Maar om zo actueel mogelijk te zijn en te blijven lanceren we graag deze maandelijkse nieuwsbrief.



Meld u [hier](#) aan!

Ons blad 'Samen Kerk'

Dezer dagen viel de nieuwe 'Samen Kerk' in de bus. De laatste weken zijn er constant aanscherpende maatregelen genomen door overheid en kerk. Vandaar dat in Samen Kerk voor wat betreft vieringen nog het uitgebreide Paasprogramma is opgenomen. Het blad was reeds bij de drukker toen e.e.a. aangescherpt werd. In deze Nieuwsbrief staat het actuele rooster voor de Goede Week en Pasen.



Goede Week & Pasen 2020

Palmzondag 5 april 2020:

09.30 uur H. Mis op Omroep Venray vanuit Grote Kerk

Witte Donderdag 9 april:

19.00 uur H. Mis op Omroep Venray vanuit Grote Kerk
Aansluitend: aanbidding van het Allerheiligste tot 21.00 uur

Goede Vrijdag 10 april:

15.00 uur Kruisweg Grote Kerk (kerk open)

15.00 uur Kruisweg Paterskerk (kerk open)

19.00 uur Omroep Venray:

Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

Stille Zaterdag 11 april:

19.00 uur Paaswake op Omroep Venray Grote Kerk

Paaszondag 12 april:

09.30 uur Paasmis op Omroep Venray Grote Kerk



Niet alleen de publieke vieringen, maar ook alle andere activiteiten in en vanuit de parochies vinden voorlopig geen doorgang, ook de vormingsavonden voor diaconie en de bijbelavonden niet, helaas.

Voor Palmzondag is er een gepaste activiteit: door dertien kinderen is er met in acht neming van de maatregelen bij het parochiezaaltje een Palmzondagstok opgehaald om op Palmzondag deze versierde stokken naar bewoners van Vincentiushof te brengen. Niet gezamenlijk in een gezellige optocht, maar elk kind brengt het in een bepaalde tijd naar een bewoner en plaatst deze in het tuintje voor het huis.

Leuk versierd zal dat er vrolijk uitzien... Moge die vrolijkheid maar ook de blijde boodschap van de Palmzondagstok wat vreugde brengen in deze sombere tijd...



Werken
aan je
toekomst



Vastenactie 2020

VASTENACTIE
BISDOM ROERMOND

RONDJE KERK

Sint-Petrus' Bandenkerk Venray
Restauratie 2019-2020



€2500,00

Windrichting
torenloop

4 beschikbaar

€1000,00

Nieuwe
bordessen

6 beschikbaar

€100,00

Nieuwe
traptreden tot de
omloop

65 beschikbaar

€50,00

Traptreden tot
aan de klokken

105 beschikbaar

€20,00

Traptreden
tot eerste
torenkamer

68 beschikbaar

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met Stichting Carillon via:

Dhr. Michael Claessens
Telefoon: 06 26 79 54 44
E-mail: michaelcl@home.nl

U kunt uw bijdragen doneren op de bankrekening van Stichting Carillon:

Stichting Carillon Venray
NL 06 RABO 0147 9648 14
Ovv "Trappensponsoring"



Draag bij aan het behoud van cultuurhistorisch erfgoed in Venray!
Sponsor een oude of nieuwe traptrede, bordes of een van de windrichtingen van de torenomloop

In 2019-2020 wordt de Grote Kerk gerestaureerd: glas in lood wordt geconserveerd, dakkapellen vernieuwd en het zal straks mogelijk zijn tot aan de trans (omloop) de kerktoren te beklimmen langs een toegankelijke trap. Door het adopteren van een traptrede, bordes of windrichting kunt u bijdragen aan 'Rondje Kerk'.

Volg het op Facebook (Sint-Petrus' Bandenkerk Venray)

Na Pasen zal het glaswerk weer in orde zijn en kan de steiger stilaan verwijderd worden. Het werk aan de trap in de toren gaan nog door tot ergens in juni, waarschijnlijk.

Missiebureau Roermond online collectebus

[Hier vindt u de site van het Missiebureau](#)

[Hier de online collectebus voor de vastenactie 2020](#)

[Hier vindt u de informatie over de vastenactie 2020](#)



LINKS

[Bisdom Roermond](#)

[Webmagazine Clavis Bisdom Roermond](#)

[Gebouw en cultuurschatten Grote Kerk](#)

[Stichting Carillon Venray](#)

[Zangers van Sint Frans](#)

[Dekenaat Venray](#)



60
Jaar

WEBMAGAZINE
CLAVIS

BISDOM  ROERMOND



Petrus Banden Kerk Venray

Gebouw en cultuurschatten

GELOOFWAARDIG ...

Over de Bijbelse verhalen

Tertio november 2019:

We leven in een tijd waarin de Bijbel niet bepaald centraal staat. Dat vind ik jammer, alleen al omdat je zonder de Bijbel veel kunst niet kunt begrijpen. Religieuze muziek beluisteren of Rembrandt zien zonder de Bijbelverhalen erbij te kennen...? Daarenboven zijn we als mens tegelijk uniek en niet uniek. In de psalmen kom je het hele leven tegen. De psalmen gaan niet alleen over alle grote Bijbelse thema's zoals uittocht, verbond, ballingschap, woestijn en koningschap, maar ook over omgaan met angst en het zoeken naar moed en troost. Die Bijbelse teksten zetten je in een breder kader, verbinden je met het gegeven dat wij niet de eersten zijn en bevatten een oproep. De vraag is steeds: in welke wereld leven we feitelijk en in welke wereld willen we leven? Welke toekomst willen we? Het doet ertoe hoe we spreken, wat we doen, wat we kopen. Om bij de angst te blijven: ga ik een bewakingscamera aan mijn voordeur hangen? Ik wil liever geen inbrekers, maar als ik aan die angst toegeef, wordt mijn wereld alleen maar kleiner en geslotener. In de Bijbel daarentegen worden mensen eropuit gestuurd: ga weg, ga op reis, verlaat uw grond! Ga, met God! Laten we elkaar vooral aanmoedigen en de weg wijzen om telkens weer een nieuw begin te maken!

Heer, ik kom tot U...

Heer, ik kom even bij U
met mijn noden en vragen
om ze bij U neer te leggen.

Heer, bij U zoek ik stilte en rust.
Uw aanwezigheid is weldadig.

Heer, allerlei dierbare mensen
komen in gedachten.
Ik voel me met hen verbonden.

Heer, hun noden en vragen
leg ik bij U neer.

Heer, vrede komt over me heen
in Uw aanwezigheid.

Het is goed bij U te zijn.

In de stilte hoor ik Uw stem.

Ik antwoord op wat U in mijn hart heeft gelegd.

Heer, het is goed bij U te zijn. Amen.



Wat is goed aan de Goede Week?

In de liturgische boeken wordt de Goede Week ook omschreven als "Heilige Week". Goed is een woord dat vaak als alternatief voor 'heilig' wordt gebruikt. De Goede Week is dus vooral de Heilige Week en Goede Vrijdag de Heilige Vrijdag.

De Goede Week heeft trouwens nog meer benamingen. In de eerste eeuwen werd ook wel van de Paasweek gesproken, later werd ook wel de 'Grote Week' gebruikt. Daarmee wordt bedoeld dat voor gelovige christenen de Goede Week de belangrijkste week van het jaar is.

De Duitsers gebruiken overigens een term die precies het tegenovergestelde van 'goed' uitdrukt. Zij hebben het over Karwoche en Karfreitag. Dit komt van het oud-Duitse woord 'kara', dat 'klacht' of 'treurnis' betekent en in die zin veel meer het lijden omschrijft.

In zekere zin mag de Goede Week toch als een échte goeie week worden beschouwd, want door zijn lijden, sterven én zijn Verrijzenis met Pasen heeft Christus ons allemaal verlost en uitzicht op eeuwig leven gegeven. Dat is nog eens goed nieuws!

Pasen en Pinksteren toch op één dag

Af en toe hoor je de uitdrukking nog wel eens als iemand vraagt wanneer er iets gaat gebeuren dat bijna onmogelijk is. "Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen," luidt dan het antwoord. "Nooit dus," wordt daarmee bedoeld. Maar eigenlijk klopt dat niet, want Pasen en Pinksteren hebben alles met elkaar te maken en vallen op een bepaalde manier ook samen.

Het feest van Pasen beperkt zich niet alleen tot Eerste en Tweede Paasdag. Pasen is zo belangrijk, dat er niet alleen een octaaf van Pasen bestaat (acht dagen om Pasen te vieren), maar zelfs een Paastijd die maar liefst zeven weken ofwel vijftig dagen duurt, tot Pinksteren. Het Paasfeest is dus eigenlijk pas afgelopen met Pinksteren.

Maar er is nog een andere reden waarom je kunt zeggen dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Het evangelie van Pinksteren begint met te vertellen dat Jezus op de eerste dag van de week aan zijn leerlingen verscheen. Wie in het Johannesevangelie deze tekst opzoekt, ontdekt dat deze direct na het verhaal van het lege graf op Paasmorgen staat. De evangelist Johannes stapt onmiddellijk over van de ochtend naar de avond van "de eerste dag van de week". In dezelfde tekst zendt Jezus de leerlingen uit om zijn boodschap aan de hele wereld te gaan verkondigen. Precies wat we met Pinksteren vieren...